



Dankbaar om haar rijkgevuuld leven van toewijding en inzet,
nemen wij gelovig afscheid van

Zuster Maria WYSEUR

Zusters van Liefde, Heule.

Zij werd geboren te Hulste op 1 februari 1932.
Zij wijdde zich, door religieuze professie toe aan God
en de mensen op 10 augustus 1954.
Zij was missionaris in Congo van 1959 tot 1991 en
in de Migrantenopvang te Brussel van 1991 tot 2001.
Gesterkt door het sacrament van de zieken
is zij van ons heengegaan op 17 juni 2022.

Wij nodigen u vriendelijk uit om, in dankbaarheid
Eucharistie te vieren en afscheid te nemen van zuster Maria
in de Sint-Eutropiuskerk, Heuleplaats te Heule
op **zaterdag 25 juni 2022 om 10.30 uur.**

Een laatste groet aan Zuster Maria kan gebracht worden in het funerarium,
Roterijstraat 76 te Kortrijk, op dinsdag, woensdag en donderdag van 15.00 tot 18.00 uur
en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

Condoleren:
8501 Heule, Steenstraat 57 A

Delend in dezelfde zekerheid van de verrijzenis:

De Algemeen Overste, zuster Riet DEVRIESE en de Zusters van Liefde, Heule,

De verantwoordelijke, zuster Paula VERSTEGEN en de gemeenschap van
de Zusters van Liefde, Huize Sparrenhof, Steenstraat 57 A te Heule,

E.H. Henri VANDEBURIE, Algemeen Directeur van de Zusters van Liefde, Heule,

Daniël † WYSEUR,

Simonne † WYSEUR,

De familie van wijlen Maurice en Denise TERRYIN-WYSEUR,

Frans † en Magda WYSEUR-VAN DE POPULIERE en Luc AMPE en familie,

Robert en Simonne GLORIEUX-WYSEUR en familie,

Antoon en Ludwine DEMYTTENAERE-WYSEUR en familie,

haar zussen, schoonbroers, schoonzus,
neven en nichten,

De familie WYSEUR-LAVAERT.

Met dank aan:

haar huisarts,

de medezusters en het personeel van Huize Sparrenhof.