

Oltid ievers...

# Baguio (Filipijnen)

16°24'43N | 20°35'57O

## Het verhaal van Florimond Carlu

°Hulste 11 september 1875 - † Baguio (Filipijnen) 26 juni 1950



De Fr Carlustreet in Baguio, Filippijnen

Florimond Carlu werd geboren te Hulste op 11 september 1875. Hij was de broer van Philemon en Marietje (\*1881-1975). Marietje was suikerbakster en is gekend als *Marietje Corlut\**. Florimond was de zoon van brood- en suikerbakker Theodoor Carlu en Francisca Verheye. In 1885 kwam dit gezin, vanuit de Brugsesteenweg op de Hogen Doorn, zich vestigen in een toen nieuwgebouwd huis in de Brugsestraat (nu nr. 52 - zie postkaart hieronder). Ondertussen is deze woning opnieuw volledig herbouwd.

Florimond trok naar het seminarie in Brugge. Priester gewijd in 1899 werd hij eerst leraar in het college van Tielt. Maar na enkele jaren trok hij met andere priesters naar Scheut in Anderlecht waar hij in 1906 zijn gelofte aflegde. Precies in dat jaar werd Scheut gevraagd om missionarissen te sturen naar de Filipijnen, in vervanging van de Spaanse zendelingen die het door hun Spaanse afkomst moeilijk kregen door de Filipijnse onafhankelijkheidsstrijd tegen Spanje. De toen 34-jarige Florimond was één van de zeven gezonden pioniers.

De reis naar de Filipijnen in 1907 was een avontuur. We lezen in zijn relaas: *'Door een staking in de haven van Antwerpen werd gekozen voor een afvaart vanuit het Italiaanse Genua. Dat was dan eerst drie dagen sporen vanuit Brussel. Op 1 oktober gingen we aan boord van de Prinz Ludwig van de Norddeutscher Lloyd. Het duurde niet lang of iedereen werd zeeziek. Tussen Signapore en Hongkong kregen we te maken met een tyfoon. Op 28 oktober bereikten we Hongkong. Van daar bracht de 'Tean', een vuile Chinese boot, ons naar Manilla waar we op 2 november aankwamen'*. Pater Carlu moest naar Cervantes, op zowat 350 km ten noorden van Manilla. We weten niet wanneer hij aankwam, wel schreef hij nog dat hij tweemaal een schamele boot moest nemen, dat hij een stuk van de weg aflegde in een kar getrokken door een koe, dat hij menigmaal moest paardrijden, soms bij manschijn en langs spelonken en ravijnen, en dat hij dezelfde rivier niet minder dan dertien keer moest oversteken.

Daar wachtte hem een reuzewerk. *'De kerk, geen schuur in Hulste ziet er zo triestig uit'* schreef hij. Het was er hard werken met primitieve middelen. In die tijd al stond een missionaris niet alleen in voor de religieuze begeleiding maar was hij tergelijktijd bouw- en heelmeeester. Door zijn blijkbaar aangeboren medische kennis kreeg hij er de bijnaam van *Sint-Rochus*. Bovendien moest hij zich de lokale taal, het *Ilocano*, eigen maken. In 1909 zocht men iemand voor een moeilijke post: Tagudin, een stadje met 10.000 inwoners. Men wilde daar geen blanke pastoor maar volgens de annalen van Scheut heeft hij daar toch de harten kunnen veroveren van de lokale bevolking.

Het langst werkte pater Carlu in zijn derde en laatste post: Banguio. Hij kwam er in oktober 1913 aan. Daar bouwde hij het lagere schooltje verder uit en in 1915 richtte hij er een handels- en beroepsschool op waar leerlingen werden opgeleid tot zilversmid, hoedenmaker, schrijnwerker en schoenmaker (die school zal in 1952, twee jaar na zijn dood, tot universiteit omgevormd worden). In 1920 nam hij de leiding op zich voor de bouw van de kathedraal *Onze-Lieve-Vrouw van Verzoening*. In 1936 was zij volledig afgewerkt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende deze als evacuatiecentrum voor de tapijtbombardementen van de Japanners in 1945. Pater Carlu stierf op 26 juni 1950. Hij ligt begraven in Baguio, niet ver van de kathedraal. Gedurende zijn ganse verblijf op de Filipijnen is hij maar één keer naar Hulste teruggekeerd, in 1927. Naar hem is de straat die uitgaat op de kathedraal genoemd: de Fr. Carlu Street. Banguio, toen Florimond daar in 1913 aankwam een dorp van nog geen 5000 inwoners is nu een stad geworden met 350.000 inwoners.



1906 - de 7 missionarissen met hun mentor kort vóór hun afreis naar de Filipijnen. Pater Florimond Carlu zittend uiterst rechts.



1906 - Dit stoomschip brengt hen van Genua naar Hongkong



Baguio, de kathedraal Onze-Lieve-Vrouw van de verzoening gebouwd door de Hulstenaar Florimond Carlu.



Links, het huis met het wolfsdak, was de ouderlijke thuis van Florimond Carlu. Zijn zus Marie zou daar tot aan haar dood blijven wonen.

\* [\[Meer\]](#) over Marietje Corlut