

De Koninklijke Schuttersgilde Sint-Pietersbosseniers van Hulste

De oudste nog bestaande vereniging in Hulste, zelfs van gans Groot Harelbeke, is zonder enige twijfel de *Koninklijke Schuttersgilde Sint-Pietersbosseniers*. Al 394 jaar beoefenen *paisibele lieden van goede name en fame* de schietkunst in de schaduw van de Sint-Pieterskerk te Hulste. Opggericht in 1628 onder impuls van de toenmalige kasteelheer Willem vander Gracht, dorpsheer van de Heerlijkheid van Hulste, en met octrooi van Filips IV, koning van Spanje en tevens graaf van Vlaanderen. De schuttersgilde was oorspronkelijk een lokale militia bestaande uit burgers om het dorp te beschermen en verdedigen bij een externe aanval van bijvoorbeeld rondzwervende roversbenden of vreemde legers en intern de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek. De kerntaken van de schutterij waren zo te vergelijken met die van de hedendaagse orde en hulpdiensten zoals politie, brandweer en het leger: het bewaken en bewaren van orde, rust en veiligheid van de burgers. Ook werden leden van de schuttersgilde soms opgevorderd voor verdediging buiten Hulste. Zo is in 1704 de *prochie* van Hulste belast geweest te leveren op de post te Moerbrugge (Oostkamp) van *zeven goede kloeke en volwassen mannen voorzien van goede fusiques, powder ende loot, om aldaar de wacht te houden jegens den vijand*.

Hoe het verder met onze bosseniers in de 18de en in de Franse tijd verliep weten we niet. Gildeboeken of andere bronnen zijn er niet. Vanaf de negentiende eeuw krijgen we een duidelijke inkijk via die zogenaamde gildeboeken. Vanaf dan evolueert de schuttersgilde geleidelijk naar een vrijetijdsbesteding. Opeenvolgende *schrijvers* (secretarissen) noteren in verslagboeken het reilen en zeilen van de vereniging. We vinden er het reglement terug en de leden schutters worden er in opgelijst. Het boek van 1868 stipuleert onder andere dat het in de gildekamer ten strengste verboden is met teerlingen of met de kaarten te spelen op schietdagen terwijl de kaars ter ere van Sint-Pieter brandt, er mag ook geen tabak *gesmoord of geknabbeld* worden.

De Koningsschieting

Het hoogtepunt van het jaar valt op de laatste zaterdag van juni. Dan heeft de koningsschieting plaats. De gildeleden schieten naar een metalen vogel en wie het eerst de vogel neerhaalt wordt koning voor één jaar. Na het drinken van de erewijn trekt men in stoet naar de kerk voor de jaarmis ter ere van Sint-Pieter, de patroon van de gilde. Sinds 1933 is er naast de koningsschieting ook een keizersschieting die om de drie jaar georganiseerd wordt. Alle gewezen koningen kunnen aan deze kamp deelnemen.



1933 - Een van de oudste foto's van de Koninklijke Schuttersgilde Sint-Pietersbosseniers van Hulste. Keizer Leo Despriet en koning Jerome Bostoën omringd door hun gildebroeders.

Stemmen met bonen

Men kan niet zomaar lid worden van de gilde. De geheime stemming gebeurt zoals vanouds overgeleverd met bruine en witte bonen. Elk stemgerechtigd lid stemt door een witte (positieve stem) of een bruine (negatieve stem) in een doos te werpen. Om aangenomen te worden moet minstens tweederde van de aanwezige leden een positieve stem hebben uitgebracht.

De bosseniërs vandaag

Nog even vermelden dat de eerste gildezuster op 18 juli 1948 *'met grote meerderheid wordt ingelijfd'*(sic): met veertien stemmen voor en één tegen. Het jaar daarop, in 1949, verlaat ze reeds al haar gildebroeders en zo wordt Imelda Capelle de eerste koningin! In 1954 wordt het oude doelkot van de schietstand gesloopt en vervangen door een totaal nieuwe infrastructuur. De schietstand wordt hierbij teruggebracht van 62 tot 50 meter. De laatste decennia werd nog een en ander grondig aangepast. Er werd een cafetaria bijgebouwd en een moderne overdekte tienmeter-schietstand met negen volautomatische banen voor luchtkarabijn geopend. Vandaag telt de gilde een 80-tal leden. Zij organiseren op aanvraag initiatiesessies met luchtdrukkarabijn voor diverse verenigingen, firma's en vriendenkringen.

[S.H.]

2022