

Oltid ievers...

Orchard Place 12

Southampton, Verenigd Koninkrijk

50°53'51N | 1°24'10W

Het verhaal van René Vercruysse

° Hulste 7 september 1889 - † Hulste 24 februari 1966



Op 29 april 1920 krijgt René Vercruysse de toestemming van zijn werkgever J. Rose om zijn familie hier in Hulste te komen bezoeken. J. Rose was stuwadoor, scheepsuitruister en -bevrachter in de Zuid-Engelse havenstad Southampton. Je zal je afvragen hoe René daar terecht is gekomen. Wel, als dienstplichtige van klas 1909 werd hij in 1914 bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog opgeroepen om het 11de Linieregiment te vervoegen. Hij was betrokken bij de gevechten te Luik en te Diksmuide. Op 25 oktober 1914 werd hij er aan het IJzerfront levensgevaarlijk gewond. Hij was een been afgeschoten en werd voor verzorging overgebracht naar Engeland. Gezien zijn handicap werd hij daar definitief uit het leger ontslagen. Toen hij genezen was van zijn verwondingen kon hij aan de slag bij stuwadoor J. Rose. Begin mei 1920 komt hij voor een kleine maand terug naar België op familiebezoek. Zijn werkgever geeft hem een verklaring opdat hij naar Engeland terug zou kunnen keren en terug bij de stuwadoor aan het werk zou kunnen gaan. In 1921 komt René definitief terug naar zijn ouderlijke thuis in de Tieltsestraat. In 1923 trouwt hij met Palmyre Everaert. Zij brengen vier kinderen groot. De oudste Rosa huwt met meester Roger Ottevaere, Julien trouwt met Denise Ottevaere, Palmer trouwt met Roza Ottevaere, Denise's zus, en wordt onderwijzer in Kuurne. Marcel tenslotte huwt met Lena Ottevaere. Marcel en Lena zullen dan de winkel in de Tieltsestraat overnemen en verder uitbouwen. Hun zoon Hans en diens echtgenote Evelyne zetten de zaak met succes verder.



Foto van René, samen met Hulstenaar Jozef Vanassche genomen tijdens oorlog 14-18 in Engeland. Ook Jozef verbleef daar om van zijn verwondingen te herstellen. René, in burgerkledij, is dan al ontslagen uit het leger en mag daardoor geen legeruniform meer dragen.



René wordt gedecoreerd tijdens een 11 novemberviering hier op Hulstedorp.

In 2019 kreeg ik via via de vraag of ik wist wie René Vercruysse was. De vraag kwam uit Limburg van een jonge vrouw die in een boekje van haar vaders pleegmoeder volgend bedankingsbriefje vond:



De verpleegster in kwestie heette Georgina Parker, geboren in Chichester op 9 november 1888. Ze was zowel in de Eerste als in de Tweede Wereldoorlog actief als verpleegster in Engeland en trouwde na de Tweede Wereldoorlog met de limburger François Joseph Masy.