

Oltid ievers...

Mpinonga (Congo)

3°14'17Z | 17°23'39O

Het verhaal van Cyriel Vanhoutte

°Hulste 2 juli 1874 - † Mpinonga (Democratische Republiek Congo) 13 oktober 1903



De rivier Kasai (detail Google Earth)

Hulstenaar Cyriel Vanhoutte trad in het Noviciaat van Scheut in 1896. Op 13 juli 1902 werd hij tot priester gewijd. Een jaar later, op 3 september 1903 vertrok hij naar de missie van Opper-Kasai in Congo. Acht dagen na het verlaten van Leopoldstad (nu Kinshasa) met de raderstoomboot *Ville de Bruges* werd hij door koorts aangetast en stierf op het schip op 13 oktober 1903. Hij werd begraven te Mpinanga, een houtpost tussen Bandudu en Makaw langs de rivier de Kasai, een zijrivier van de Kongostroom. Zo is hij nooit op zijn missiepost geraakt.



Pater Scheutist Cyriel Vanhoutte

Cyriel Vanhoutte werd geboren te Hulste op 2 juli 1874 op de ouderlijke boerderij in de Tombroekstraat 8 (Hoeve Ter Tonnebroucke). Hij was de zoon van Karel Vanhoutte en Sylvie Godderis. Hij had één zuster, Emma, die twee jaar jonger was en later kloosterzuster werd. In 1878, toen Cyriel dus vier jaar oud was, stierf zijn vader Karel. Een jaar later, in 1879, hertrouwde zijn moeder Sylvie met Constant Bruggeman. Sylvie bevalt op 23 januari 1880 van een zoon Aimé. Twee dagen later, op 25 januari 1880 overlijdt ze, hoogstwaarschijnlijk tengevolge van complicaties bij de bevalling. Weduwnaar Constant Bruggeman, stiefvader van Cyriel en Emma hertrouwt in 1881 met Maria Mathilde Callens en zij krijgen nog negen kinderen. Zo bestond dit gezin uit negen eigen kinderen en drie kinderen uit een vroeger gezin. Eén van die kinderen was Marie Bruggeman, de grootmoeder van schrijver dezes.



De raderstoomboot *Ville de Bruges* waarop Cyriel Vanhoutte overleed. De stoomboot werd in de vaart genomen in 1896 maar verging tijdens een wervelstorm op de Kongostroom op 15 april 1908.

[SH]

© www.hulste.info - 2020

[[disclaimer](#)]