

Oltid ievers...

Nürnberg - Sulzbach-Rosenberg (Duitsland)

49°29' NB | 11°45' OL

Het verhaal van Daniel Labeeuw (deel 2)

°Hulste 24 oktober 1920 - † Hulste 6 april 2015



Nürnberg op Google maps

In het [eerste deel](#) volgden we de veldtocht van Daniel vanaf 10 mei 1940, de dag dat het Duitse leger België binnenviel, tot hij in het Noordfranse Hesdin krijgsgevangen genomen werd. Zijn batterij was in de nacht van 20 mei verloren gereden en zo afgezonderd geraakt van de rest van de compagnie en ze waren bovendien ingesloten door Duitse troepen. Overgave was de enige optie.

Daniel werd met zijn strijdmakkers op de trein gezet richting Beieren. Hij kwam er terecht in een krijgsgevangenkamp, in het *Stalag XIII A* in het Zuid-Duitse Nürnberg. De gevangenen kregen er per dag enkel een kom rapensoep en een homp brood. Na zes weken van honger en ontbering besliste de Duitse machthebber dat de Vlaamse krijgsgevangenen mochten gerepatriëerd worden. Daniel werd met zijn medegevangenen in het ruim van een kolenschip geladen en kwam via de Rijn in Nederland terecht. Daar ging de reis verder in een grote plezierboot tot in Antwerpen. Hij nam er de trein naar Kortrijk om van daar uit te voet naar huis te gaan. Ook Hulstenaar Gaston Vandecasteele was ondertussen vrijgelaten en was al één dag vroeger in Hulste aangekomen. Kort na hun aankomst moesten ze hun uniform binnenbrengen op het gemeentehuis en kregen ze er hun *Entlassungsschein* en waren zo militair af. België was nu volledig bezet. Het was hier relatief rustig in Hulste en Daniel kon verder meehelpen op de boerderij tot ergens in 1942 er iets onvoorzien gebeurde. Dit lees je in het volgende deel.



Daniel Labeeuw

[Audio-opname Daniel](#)
00:00:55

[SH]

© www.hulste.info - 2020

[disclaimer]