

Oltid ievers...

Thorembais-Saint-Trond

50°38'05N | 4°47'10O

Met de familie Viaene naar de slijte



Bovenste rij van links naar rechts:

Adhemar Vandromme (°1924 †2013) - Frans Vandromme (°1927 †1974) - Marcel Viaene (°1922 †1995) - Georges Ampe (°1927) - Frans Viaene (°1931) - Karel Vandekerckhove (°1925 †1991) - Roger Viaene (°1925 †2022) - Lucien Viaene (°1927 †1995)

Onderaan:

Willy Viaene (°1930 †1990) - André Viaene (°1923 †2011)

In 1949 was er nog geen sprake van de meubelfabriek VIKA. De Viaenes zaten nog volledig in het vlas. Hier staan we even stil bij de interessante foto uit dat jaar met de zes gebroeders Viaene en vier dorpsgenoten uit Hulste die meetrokken naar de 'slijte' in de 'Walen'.

Daar zaaiden de Viaenes jaarlijks van 20 tot 25 hectaren vlas bij een boer in Thorembais-Saint-Trond, op 10 km van Gembloux. Voor die boer was dat maar een tiende van zijn land dat hij reserveerde voor het vlas. Het grootste deel van zijn land was bestemd voor graan, suikerbieten en erwten. Voor deze laatste teelt was er dichtbij een grote conservenfabriek.

Op het slijtzeizoen kon er geen vaste tijd gezet worden. Het ging van veertien dagen tot drie weken, hoofdzakelijk afhankelijk van het weer. Roger - een van de broers - herinnerde zich nog een jaar dat, toen een derde van het vlas in prima weer gesleten was, door een plots onweer veel vlas verloren ging. Het vlas zat, als het ware door een orkaan meegezogen, in de zware moddergrond.

[SH] met dank aan Lucien Decroix

© www.hulste.info - 2022

[disclaimer]