

Sint Pieter

Brugsestraat 96

Herberg van 1910 tot 1958

Uitbaters:

1910 Petrus Ampe x Maria Vandekerckhove

1928 Gerard Biebuyck x Anna Ampe



Huidige situatie

In 1910 komt het echtpaar Petrus Ampe en Maria Romanie Vandekerckhove hier wonen. Ze kwamen van de Potteriehoek. Hij was *veldarbeider* en zij werd de herbergierster. Hij is dan al 53 jaar, zij twee jaar jonger en Anna, de jongste van hun twaalf kinderen is dan zeven. De oudste is er dan 27, gehuwd met Celina Vancoillie en al 2 jaar het huis uit. Zoals zovelen ging Petrus na de oorlog koper gaan zoeken op het front en kwam er de gekwetste soldaat Leon Vanpaemel tegen en ging ook melden aan de kinders Claerbout uit de Kantstraat dat hun moeder Stefanie Basijn in De Panne lag.

Café Sint-Pieter dankte vroeger zijn bekendheid aan de feesten ter gelegenheid van de jaarlijkse *Sint-Pietersomgeng* (29 juni). Tot in 1939 overleefde vanuit deze herberg de aloude traditie van het *Sint-Pietersvuur*. Al roepende *'gaan we het Sente Pietersvier maken'* liep men verkleed vanuit de herberg Sint Pieter naar de Abtsulstraat waar men een grote hoop hooi in brand stak.

Het café werd overgenomen door Petrus en Marias jongste dochter Anna in 1928, het jaar dat zij trouwde met Gerard Biebuyck, vlasbewerker en afkomstig uit Oeselgem. Gerard en Anna bleven kinderloos. Na W.O. II was er op kermisdag de *Grote prijs voor liefhebbers Gent-Hulste*, ingericht door de wiclub *De Sint-Pietersvrienden*.



Foto van optocht (1950?) naar aanleiding van de koningskwestie. Café Sint Pieter met rechts daarvan de woning van Adhemar en Jacqueline Vandromme-Kerckhof. Bemerkt de kasseiweg met daarnaast het aarden fietspad.



1932. Herdenkingsprentje en foto's van het 50-jarig huwelijksjubileum van Petrus Ampe en Maria Vandekerckhove



Het stukje Brugsestraat van de Abtsulstraat tot de Blauwhuisstraat op de Popkaart van 1856. Zoals je ziet stond toen hier aan beide kanten nog geen enkel huis.