

Cafés van Hulste

Sint Hubert

Brugsesteenweg 42

Gesloopt in 1974 - nu parking Supra Bazar



Herberg van 1899 tot 1920

Uitbaters:

- 1899 Jules Vandaele x Elisabeth Vangaever
- 1903 Emile Bouckaert x Irma Vermandel
- 1914 Franciscus Guillemijn x Maria Deconinck
- 1920 Achille Windels x Bertha Guillemijn



Situatie in 2018 - Café Sint Hubert bevond zich aan de linkerzijde van het huis rechts aan de parking

De eerste uitbaters waren Jules Vandaele en Elisabeth Vangaever. Ze komen hier aan in 1899. Hij was brouwersgast, zij de herbergierster. In 1902 verhuizen ze naar Komen. Het echtpaar Emile Bouckaert en Irma Vermandel komen dan in hun plaats. Hij is, net als zijn voorganger Jules, brouwersgast, zij ook de herbergierster. In 1914 verhuizen ze naar Kuurne. Vanuit de Hazenstraat komen dan Franciscus Guillemijn met zijn vrouw Maria Deconinck. Hij is *wever van wolle tapijten* en zij staat achter de toog. Als laatste vinden we er Achille Windels en Bertha Guillemijn. Bertha is de oudste dochter van de vorige uitbaters. In 1925 vertrekken ze naar Ingelmunster en vanaf dan is dit hier een burgershuis. Het huis wordt afgebroken om plaats te maken voor *Legerstock Ciers*, nu *Supra Bazar*.