

Sint-Elooi Het Greeken*

Kasteelstraat 8



Herberg van 1815 tot 1920

Uitbaters:

1815 Petrus Desfossez x Maria Therese Delodder
xx Joanna Therese Hellebuyck
xxx Barbara Debosschere

1865 Ivo Desfossez

1893 Frederic Vandeputte

1894 Alphonse Duhamel x Irene Everaert



Sint-Elooi / Het Greeken anno 2018

In 1815 vestigde zich hier de uit Menen afkomstige Petrus Josephus Desfossez, gareelmaker en herbergier. In datzelfde jaar trouwde hij met de in Hulste geboren Maria Therese Delodder. In 1845, zij is dan 55 jaar, sterft Maria Therese. In 1848 hertrouwt Petrus met naaister Joanna Therese Hellebuyck uit Ingelmunster. Zij sterft op 23 maart 1849 en Petrus, voor de tweede maal weduwnaar geworden, hertrouwt met Barbara Debosschere op 26 juni 1849. Na Petrus' dood in 1865 zet zijn zoon Ivo de zaak verder. Ivo blijft vrijgezel. Toen ook hij stierf in 1893, neemt de inwonende knecht/koorddraaier/gareelmaker Frederic Vandeputte de zaak over. Frederic sterft al in 1894 en blijft zo maar een jaar de herbergier. Hij wordt opgevolgd door een andere inwonende knecht namelijk Alphonse Duhamel die in datzelfde jaar trouwt met Irene Everaert. Tot 1911 staat hij geregistreerd als meester gareelmaker. Daarna als gareelmaker/gisthandelaar. Zij baten de herberg verder uit tot 1920. Dat jaar trekken ze naar Moeskroen en is het gedaan met het café. In hun plaats komt hier een meubelmaker: Arthur Notebaert. In 1933 koopt bakker Georges Demeyer het pand. Bij het plaatsen van de bakkersoven wordt er een granaat uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Dit gevaarlijk tuig werd met een touw uit het huis getrokken en op een veilige plaats tot ontploffing gebracht. In 1951 trekt hij met zijn echtgenote Margareta Van Aerde naar Canada en zo maken ze plaats voor Jacques Baert en echtgenote Maria Remmerie. Zij was kapster, hij gemeentewerkman. Dan kwam het kapsalon Arianne en nu herbergt deze woning het kapsalon van Anne Van Damme.



Kopie van foto uit het archief van Roger Claerhout, genomen op 1 september 1990, met notities van Lucien Decroix. Het nummer 8 is Het Greeken. Het nummer 14 en 12 de smisse met woonhuis.

* = Gareelken: verkleinwoord van 'gareel'

