

# Monaco

## De Rijstpekker

Vlietestraat 170

Herberg van 1935 tot 2010

Uitbaters:

- 1935 Gaston Vandekerckhove x Rachelle Meurisse
- 1944 Richard Demolie x Rachelle Meurisse
- 1960 Antoon Verhelle x Martha Guillemijn
- 1965 Jules Derveaux
- 1966 Viviane Verhaeghe
- 1972 Mauricette Gobert
- 1977 Dirk Wanzeele
- 1985 Hans Wittewrongel



De Monaco/De Rijstpekker anno 2018

Deze herberg dateert van 1935. De eerste herbergiers zijn vlaswerker Gaston Vandekerckhove en zijn echtgenote Rachelle Meurisse. Zij komen naar hier vanuit café *Het Lusthof/De Vuilput/De Smisse*.

Gaston overlijdt in 1941 en zijn weduwe Rachelle blijft het café uitbaten. In 1944 hertrouwt ze met vlaswerker/scheerder Richard Demolie. Hij is dan zestig en zij drieënveertig.

In 1960 komt het echtpaar Antoon Verhelle en Martha Guillemijn hen vervangen. Dit is hier niet hun eerste café dat ze uitbaten. Voordien waren ze al actief in *De Keizer* en in *De Gareelmakerij/Het Sportpaleis*. Vanaf 1948 staat Antoon geregistreerd als vishandelaar/herbergier. Voordien als metselaar.

In 1965 wordt handelsreiziger/herbergier/scamateur Jules Derveaux (alias Juliano) uit Avelgem de nieuwe uitbater. Niet voor lang want een jaar later verliet hij de Monaco en trok hij een tijdje rond met een groot circus en verbleef hij hier en daar. Hij kon vogels uit zijn hoed trekken, maar hij was ook een trekvogel. Daarna vinden we hier Viviane Verhaeghe, gehuwd met magrebijn Mohammed Rahmoni. Hij was textielbewerker. En in 1972 krijgt het café eventjes een nieuw elan met de komst van Mauricette Gobert.

Na haar werd het hier een jongerencafé en veranderde de naam in *De Rijstpekker*, de lapnaam van de Hulstenaars. In die tijd nam Dirk Wanzeele het voortouw. In 1985 nam Hans Wittewrongel het roer over en bleef het café runnen tot oktober 2010.



De Monaco met daarnaast de wasserij Sint-Pieter waar Pol Vanassche zijn garage had vóór hij en zijn vrouw Alice Messiaen een garage/café/benzinestation oprichtten langs de Brugsesteenweg. (Zie *Bij Pol*). Foto uit het archief van André Vanassche.



Binnenzicht van café Monaco met scamateur dr. Juliano.