

De Vlasbloem

Brugsesteenweg 60

Herberg van 1801 tot heden



Uitbaters:

1801	Joannes Andreas Bringhier, <i>ouvrier</i> x Joanna Ovijn
1838	Vansteenkiste Louis, makelaar in lijnwaad x Verschoore Angèle
1874	Vansteenkiste Adolf, olieslagerswerkman x Vandemaele Julia
1883	Decommere Camiel, olieslagerswerkman x Verhelle Nathalie
1914	Snauwaert Edward, veldarbeider x Samyn Marie Louise (zij kwamen uit <i>De Trutselaar</i>)
1925	Vansteenkiste Adolf x Vermeulen Marie Therese
1944	Vansteenkiste Manilla (Laura)
1984	Tuyttens Jacques x Catry Suzanne
ca 2000	Vercruyse Kurt en Virginie



Op de Atlas der Buurtwegen (1841) nog een driewoont met de voorgevel keurig naar het zuiden gericht.

Van 1801 tot 1806 woonde er ene Joannes Andreas Bringhien die het huis huurde van Jos De Jonckheere, *vendeur de bière*, maar van de periode 1806 tot 1838 vinden we niets terug. In 1838 komt Louis Vansteenkiste in de Vlasbloem. Hij was de broer van Petrus, die herbergier was in De Jager er schuin tegenover. Kort nadat Louis sterft neemt zijn zoon Adolf het café over. Die runt de herberg tot 1883 (hij verhuist in 1903 naar het Franse Roubaix). Na hem, in 1883, komt Camillus Decommere die afkomstig is van Beveren-Roeselare en die in 1878 trouwde met Natalie Verhelle uit de Barzestraat 33-39. In 1914 verhuist het echtpaar naar Lendeledede en komt Edward Snauwaert, vanuit café De Trutselaar, in hun plaats. In 1925 is het opnieuw een Vansteenkiste die achter de tapkraan plaatsneemt namelijk Adolf Louis, een zoon van Petrus uit De Jager, en na hem zijn dochter Manilla Laura die er 40 jaar cafébazin is maar in de jaren tachtig noodgedwongen de Vlasbloem moest verlaten omdat de eigenaar, brouwer Rosseel, buiten haar weten om het café had verkocht. Gelukkig kon zij terecht in De Jager, de herberg van haar grootvader. De oude Vlasbloem werd toen afgebroken en verder van de straat verrees het Biljart Palace en feestzaal De Vlasbloem met links daarvan Tuca Decor, een zaak voor verf en behang. Later werd het biljart Palace opgedeeld en kwam een casino van de groep Napoleon Games. Het biljartpalace wordt nu uitgebaat door Virginie en Kurt Vercruyse. Men kan er terecht voor een partijtje snooker, pool of golfbiljart.



Foto van tijdens Wereldoorlog I. Hulste vormde toen de grens van het *Etappegebied* dat bestuurd werd door de Duitse militaire overheid en bezet gebied dat bestuurd werd door de burgerlijke overheid. Tijdens de oorlog was het verboden om als burger zich buiten het grondgebied van de eigen gemeente te begeven. Hier zien we de wachtpost aan de *Vlasbloem*. Het wachthuisje staat op de hoek van wat vroeger groenten- en fruithandel *Het Doortje* was.



De *Vlasbloem* enkele decennia later



De *Vlasbloem* anno 2017. Waar de fiets staat was vroeger de ingang van de herberg.



Foto: www.bpdevlasbloem.jimdo.com