

De Vlaamsche Leeuw

Kallestraat 4



Herberg van 1902 tot 1930

Uitbater:

1902 Jean Snauwaert x Marie Sylvie Van Hee



Op de voorgrond café De Groene Boomgaard. Links daarvan De Vlaamsche Leeuw

De eerste herbergier was hier Jean Busquaert. Zo werd hij althans genoemd. Zijn echte naam was Jean Snauwaert. Busquaert was de familienaam van zijn moeder. Dit gebeurde wel vaker hier in Hulste. In het begin dat dokter Deryckere hier als jong arts uit Wingene begon had hij daar nogal eens last van. Toen hij te lande op ziekenbezoek ging en de weg moest vragen naar een patiënt kon hij vaak niet geholpen worden om aan het juiste adres te komen want velen kenden enkel de roepnaam van de zieke en niet zijn officiële naam. Jean Snauwaert alias Jean Busquaert was vlashandelaar en zijn vrouw Marie Sylvie Van Hee (Fietje Busquaert genoemd) runde het café. Jean en Marie Sylvie kwamen hier aan in 1902. Daarvoor woonden ze in de Klein Harelbekestraat en zouden daar al een café gehad hebben. Van 1895 tot 1902 zou hij namelijk een patent gehad hebben als biertapper in de Klein Harelbekestraat.

In 1910 was er een nachtelijke brand in het huis naast De Vlaamsche Leeuw. Dit was ook een café: De Groene Boomgaard. De brand ontstond in de slaapkamer op zolder doordat de petroleumlamp te hoog opgetrokken was tegen het strooien dak. Een van de kinderen, Palmer Verhelle, door wie we dit alles weten, is toen uit de vlammen gered door Jean Busquaert. Het bedje van Palmer, hij was amper twee jaar oud, stond reeds helemaal in brand.

In 1930 verkocht Jean het café aan Remi Labeeuw. Remi was ook vlashandelaar en getrouwd met de française Noëmi Bougres, afkomstig uit de Vendée. Zij hielden geen café maar openden hier een winkel van kruidenierswaren, wijnen en likeuren.