

De Tramstatie

Vlietestraat 164



Herberg van 1911 tot 1928

Uitbaters:

1911 Jean Claerhout x Marie Mathilde Decostere



De Tramstatie anno 2018

Deze herberg was het hoekhuis met de Muizelstraat en vóór 1910 gebouwd door brouwer *Thurmen* uit Harelbeke. De eerste bewoner was vanaf 1911 bakker Jean Claerhout en zijn vrouw Marie Mathilde Decostere, herbergierster. De naam van het café De Tramstatie moet hier geïnterpreteerd worden als staanplaats, halte van de tram die vanaf 1900 tot 1955 Kortrijk verbond met Wakken en vanaf 1906 doorgetrokken werd tot Aarsele.

Na de dood van Marie Mathilde in 1928 vestigden zich hier de weduwe en de kinderen van Henri Deganck vanuit De Tivoli. De laatst overlevende was Martha Deganck († 1967). Thans is het huis bewoond door Frank en Greet Vandepplancke-Derez.



Rechts café *De Tivoli* en aan de overkant een glimp van café *De Tramstatie*. Vóór *De Tivoli* draaide het spoor af naar rechts, richting Bavikhove in een eigen bedding: de huidige Doornhoutse Voetweg.



De Buurtspoorweg in Hulste. Situatieschets uit *175 Jaar Spoorweg in Harelbeke* - Dirk Viaene - De Roede van Harelbeke 2014