

De Smisse

Brugsestraat 18

Herberg van 1891 tot 1919

Nogal logisch dat hier niet alleen een herberg was maar tegelijk een smidse. De laatste uitbater heette in de volksmond Smetje Moortels. Veel later, in 1954 kwam Paul Behaeghe hier aan en baatte er jarenlang samen met zijn echtgenote Marie-Thérèse Vercruyssen een juwelen-, uurwerk- en optiekzaak uit.

Bewoners:

1891 Declercq Theophiel x Defossez Elisabeth

1901 Vandemoortele Alois x Pannecoucke Eulalie

Alois Vandemoortele was een smid afkomstig uit Lendeledede. Hij kwam hier aan in 1899. Hij trouwde met Eulalie Pannecoucke uit Hulste. Het echtpaar hield aanvankelijk de herberg De Kroone open, ook in de Brugsestraat maar op het nummer 29. In 1901 verhuisden ze naar De Smisse. In het bevolkingsregister stond hij dan ingeschreven als blikslager/velomaker, zij als herbergierster. Eulalie stierf in 1917; ze was dan 49 jaar oud. *Smidje Moortels* vertrok in 1919 samen met zijn enige zoon Cyriel naar Kortrijk en hertrouwde met Pharailde Coeman uit Bavikhove.

In het Nieuwsblad van Yperen van 11 december 1909 lezen we: *“Hulste - Eenige jongelingen dezer gemeente, die van Bavikhove terugkeerden, zijn onderweg aan het vechten geraakt. Een hunner, Alois Vandemoortele, werd erg gestoken. Leo Ottevaere is schier de duim afgesneden; een derde werd de klederen van het lijf gescheurd. De politie is met de zaak bemoeid.”*

Van Alois weten we ook nog dat hij als deskundige aangesteld was bij het inleveren van metalen door de Duitsers tijdens de oorlog in 1917. Hij leverde zelf 3 kg. metaal in.



'Vélos - réparations' prijkt er op het uithangbord boven de goot. Op het uithangbord boven de deur waarschijnlijk 'De Smisse'.



Postkaart van na 1919 - het café is dan al opgedoekt.



Toestand in 2017