

De Nachtegaal De Halve Liter

Brugsestraat 130



Herberg van 1886 tot 1957

Uitbaters:

1886 Franciscus Dutoit x Ursula Decocq

1909 Alphons D'Hoop x Lucie Tuytens

1921 Jules Tuytens x Cyrilla Deblauwe

1937 Richard Vanlerberghe x Marie Madeleine Catteeuw



De Nachtegaal - De Halve Liter anno 2018

In het boek van de erfgoedkring *De Roede van Harelbeke 'Brouwerijen en Herbergen Bavikhove-Hulste'* uit 2006 staat verkeerdelijk dat priester Vital Masureel deze herberg liet bouwen voor zwingelaar *Sissen Dutoit* omdat hij 'bekwame dochters' had: Sylvie (°1865), Mathilde (°1867) en Elisa (°1869). Deze Vital Masureel stierf al in 1867. De bouwheer is hoogstwaarschijnlijk een andere telg uit de familie Masureel met dezelfde voornaam namelijk brouwer Vital Masureel, getrouwd met Florence Blanckaert (zie *café Oud Gemeentehuis*). Na Sissen en Ursula, in 1909, nemen vlaswerker Alphons D'Hoop en zijn echtgenote Lucie Tuytens hier hun intrek. Zij staat geregistreerd als herbergierster/winkelierster. Zij blijven kinderloos en trekken in 1921 naar Meulebeke. Daarna vinden we er vlaswerker Jules Tuytens met zijn echtgenote herbergierster Cyrilla Deblauwe. In 1937 is het de beurt aan Richard Vanlerberghe en zijn echtgenote Marie Madeleine Catteeuw. Hij is, zoals zovelen toen, vlaswerker en zij runt het café. Zij hebben vier dochters (zie foto). In 1957 verhuizen Richard en Madeleine naar de Brugsestraat 76 (waar tot 1914 de herberg *Het Blauwhuis* was). *De Halve Liter* wordt een burgershuis en metsersdiender Gentiel Parmentier en zijn echtgenote Maria Delaere nemen er hun intrek.



De gezusters Vanlerberghe poseren voor de Halve Liter.
Van links naar rechts: Madeleine, Martha, Marie-José en Marcella.