

De Groote Pinte

Brugsestraat 2

Herberg van 1896 tot 1922



Uitbaters:

1896 Jules Verbeke x Leonie Debosschere

1901 Emiel Honoré x Pharailde Soenens

1911 Cyriel Vandenbroucke x Maria Verledens



Situatie anno 2017.

Van 1896 tot 1900 woonde hier Jules Cornillus Verbeke, vader van Florentin alias *Splenters*. Hij was *peerdeknecht* en had een patent als biertapper. In 1901 nam Emiel Honoré het patent over. Emiel was eerst brouwersgast en later vuurmaker in de stoomzwingelarij van Jules Honoré, vlasfabrikant en timmermansbaas (Vlietestraat 186). In 1911 werd de zwingelaar Cyriel Vandenbroucke de nieuwe herbergier. Het vertrek van deze laatste uitbater kwam er niet zomaar. Op kerstdag 1921 was er in *De Groote Pinte* een meeting van de socialisten. Dat zijn herberg een socialistisch lokaal was geworden was niet naar de zin van de eigenaar en hij verkocht het huis. Cyriel en Maria bleven niet bij de pakken zitten. Het is dan dat de *Samenwerkende Maatschappij Het Volksrecht* uit Kortrijk een eigendom kocht in de Kasteelstraat en omvormde tot *Volkshuis* (later werd dit *Café Germinale*) waar Cyriel en Maria de eerste herbergiers werden in april 1922. En voor de Groote Pinte betekende dit het einde: schoenmaker Remi Tuytens kocht het huis en vanaf dan werden er schoenen gelapt.



Situatie kort voor de renovatie. Credits foto: Google Streetview



Foto gevonden op internet:

Man overschouwt de wegeniswerken en de voorbijgangers vanuit het deurgat van de vroegere *Groote Pinte*.