

De Blauwe Duif

Kuurnsestraat 37

Herberg van 1929 tot 1973

Uitbaters:

1929 Kamiel Baert x Emma Verhelle (Maatje)
(zij kwamen uit *De Vuilput*)

1950 Lucien Vankeirsbilck x Jacqueline Baert

Emma Verhelle trouwde in 1911 met Henri Baert. Hij was zwingelaar en zij was de herbergierster van *café De vuilput*. Henri stierf in 1919 en Emma hertrouwde vijf jaar later met de Henri's broer Kamiel. In 1929 openen ze de herberg *De Blauwe Duif*. Er werden hier duivenvluchten georganiseerd door de maatschappij De Ware Vrienden en het café was ook het lokaal van de vinkenmaatschappij Vreugde in de Zang. In 1950 nemen Jacqueline Baert en Lucien Vankeirsbilck het café over. Zij staat achter de toog en hij werkt als chauffeur. Jacqueline is geboren in De Blauwe Duif en is de dochter van Kamiel en Emma. Zij runden het café tot 1973.



Situatie in 2017. De Blauwe Duif was in het eerste huis in de rij.



Foto naar aanleiding van de kampioenviering van de vinkeniers in 1965.

Staand:

Lucien D'Hondt, Jeanne Buyse, Frans Deceuninck, Noël Manhaeve, Marcel Goessaert, André Ampe, ..., Roger Deceuninck, Karel Noreille, Remi Bruneel, Frans Devlaminck, Adrien Vandekerckhove, Karel Bruneel, Jerome Goderis, ..., Marie Catteeuw, Lucien Nuyttens, Gaston Deceuninck, Michel Anraed, Lucien Vankeirsbilck, Paul Buyse, Maurice Buyck, Arthur Ampe.

Zittend: Karel Noreille, Gerard Cottenie, Gaston Catteeuw (kampioen), Alfons Vandenbuerie (kampioen), Georges Snauwaert (kampioen), Germain Minjauw, Michel Delaere.