

't Kloefke De Gouden Kloef

Hulstedorp 13



Herberg van 1883 tot heden

Uitbaters:

- 1883 Petrus Ottevaere x Julia Deganck
- 1899 Polydoor Pareyt x Marie Louise Leenknecht
- 1928 Arthur Pareyt x Sidonie Decabooter
- 1960 Roger Vandenberghe x Margaretha Vandendorre
- 1968 Gaston Demuynck x Marie Therese Vankeirsbilck
- 1980 Shirley Desmedt
- 1991 Frans Christiaens x Carine Vercaemere
- 1998 Eric Samyn x Myriam Libeer
- 2011 Pedro Naert x Virginie Dekyvere
- 2012 Dieter Vandenberghe x Ariane Strynckx



't Kloefke anno 2018

De eerste uitbaters waren *kloefkapper* Petrus Ottevaere en zijn echtgenote Julia Deganck. Petrus' ouderlijke thuis was in de Kasteelstraat 1. Eerst houden ze de herberg De Klokke/Het Brouwershof open, daar waar nu bakkerij Klaas is. In 1883 komen ze dan, 2 huizen verder, naar De Gouden Kloef. Petrus was de laatste klokkenluider van de oude kerk (van 1884 tot 1904). Zij verhuisden in 1899 naar de Kerkstraat 14, waar nu Luc Vandeputte woont. Petrus was toen 51, Julia 55 jaar. Op het einde van de Eerste Wereldoorlog, op 18 oktober 1918, werden Julia en Petrus daar dodelijk getroffen door een granaat.

De tweede caféhouders kwamen in De Gouden Kloef in 1899: Metsersdiener Polydoor Pareyt en zijn echtgenote Marie Louise Leenknecht. Hij hielp hoogstwaarschijnlijk bij de opbouw van de kerk. De bouwplannen van de nieuwe Sint-Pieterskerk (ingehuldigd in 1906) hingen in het café.

Als Polydoor sterft in 1928, zijn vrouw was al 5 jaar eerder gestorven, wordt het café overgenomen door zijn oudste zoon Arthur. Arthur is metsers en zijn vrouw Sidonie Decabooter staat er achter de toeg. Arthur overlijdt in 1960 en Sidonie verhuist naar de Tielse Voetweg 1.

Nu is het de beurt aan metaalbewerker Roger Vandenberghe. Zoals gewoonlijk neemt de echtgenote, hier Margaretha Vandendorre, het café voor haar rekening. In 1962 sterft hun oudste kind Rik door een ongeval met een schoolbus. In 1968 verhuizen ze naar de Kasteelstraat 33. Ook Margaretha wordt slachtoffer van een accident, in Kuurne, in 1969.

In 1968 vinden we hier maaldersgast/metsersgast Gaston Demuynck en zijn vrouw Marie Therese Vankeirsbilck. Zij komen vanuit de Ginstestraat waar het echtpaar Julien Verschelde-Deblock gewoond heeft voor ze naar hun woning in de Minister A. De Tayelaan trokken.

In 1980 wordt Shirley Desmedt hier de bazin. 11 jaar later, in 1991 nemen Frans Christiaens en zijn vrouw Carine Vercaemere het café over.

In 1998 kwamen Eric Samyn en Myriam Libeer hier de herberg uitbaten. Tot in 2011.

Na hen worden Pedro Naert en Virginie Dekyvere hier een tijdje de uitbaters. En tenslotte belanden we bij de huidige uitbaters:

Dieter Vandenberghe en Ariane Strynckx.



Hulstedorp op een oude prentbriefkaart



Kampioenviering van Vissersclub het Bliekske in 1979. (Foto: Frans Accou)